

## 'Samen zorgen voor morgen'



Op 17 maart stellen wij ons huis opnieuw open voor het grote publiek!

u kunt die dag proeven van ons huis in al zijn facetten.

Wist u dat er in ons huis dagelijks 15 disciplines streven om de best mogelijke zorg te bieden?

Wees van harte welkom en ontdek het via onze rondleidingen, informatiestanden en workshops.



WZC Sint-Eligius

St-Elooistraat 56

9080 Zeveneken

Tel. 09/355-69-91

[vanmoorleghemf@steligijs.zkj.be](mailto:vanmoorleghemf@steligijs.zkj.be)

[www.zorg-saam.be/sint-eligius](http://www.zorg-saam.be/sint-eligius)

## “ONS HUIS, UW TOEKOMSTIGE THUIS?”

### ❖ **WOONZORGCENTRUM (ROB/RVT)**

- 135 woongelegenheden (waarvan 4 koppelkamers)
- Voor ouderen met somatische zorgen en personen met dementie

### ❖ **CENTRUM KORTVERBLIJF**

- 10 kamers waarvan 2 op de afdeling voor personen met dementie

### ❖ **CRISISOPVANG**

- Maximum 7 dagen
- Voor personen met dementie

### ❖ **ASSISTENTIEWONINGEN**

- 24 flats voor zowel koppels als alleenstaanden

### ❖ **DAGVERZORGINGSCENTRUM ROBIJN**

- Voor personen met dementie
- 7/7 open van 8u tot 18u30 (ook weekends en feestdagen)

### ❖ **INLEUNFLATS**

- 6 flats
- Voor koppels waarvan 1 partner aan dementie lijdt

<http://www.zorg-saam.be/sint-eligius>

[www.facebook.com/wzcsinteligijs](http://www.facebook.com/wzcsinteligijs)

Zorg is zoveel meer dan zorgen voor  
Het is dat stille gebaar van tederheid in het ochtendgloren  
Het is betrokken zijn en ook zeggen wat men niet wil horen  
Het is kracht en hoop voor morgen  
Het is geduld en begrip hebben voor alle zorgen  
Het is luisteren, babbelen en alles daartussen  
Het is zoeken, proberen en brandjes blussen  
Het is warmte uitstralen, liefde geven en een lichtpuntje zijn  
Het maakt ons tot mens en laat ons mens zijn



## Ouderdomskwaaltjes

Het begint met een leesbril  
Kleine lettertjes vervagen  
Een spier die niet mee wil  
Handelingen vertragen

De haren worden grijzer  
Hier en daar een beetje pijn  
Relativeren, men wordt wijzer  
Of is het maar schijn

Er wordt al eens iets vergeten  
Een verkoudheid duurt wat langer  
Uitkijken naar wat we eten  
Men wordt een beetje banger

Maar het leven kan nog veel moois schenken  
Ook al gaat het wat bergaf  
We blijven positief denken  
Er is galop en er is draf