

## De nieuwe bewonersraad



Adrienne



Christiane



Marc

Proficiat aan alle verkozen leden van de bewonersraad.  
We wensen jullie allen de komende 4 jaar heel veel succes!

Deze bewoners zullen hun afdeling vertegenwoordigen:

Saffier: Adrienne Gits  
Koraal: Christiane Bervoets  
Robijn: Denise Fauverq en Gilberte De Wulf  
Topaas: Marc Vermeir  
Smaragd: Tony Van De Voorde en Hilda Lenaerts  
Turkoois: Rita Van Dorsselaer  
Amethist: Nadia Van Mieghem (familie)

Heb je puntjes die je graag aan bod laat komen op de bewonersraad, geef ze dan zeker door aan de vertegenwoordiger van jouw afdeling.

Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt dat ter inzage ligt in de living op de afdeling. Heb je graag zelf een exemplaar, dan kan je dit steeds bekomen in de folderwand op het gelijkvloers (tussen het gelijkvloers en de toiletten).



Denise



Gilberte



Tony

### Verder in dit nummer:

#### PAGINA 2

Daar is de Lente  
Familie en zo

#### PAGINA 3

Plantjes voor Lisanga  
We want you...  
Activiteiten maand mei  
De Regenboog - Telekrant

#### PAGINA 4

Kroostrijke gezinnen  
Pret en verzet



Hilda



Rita



Nadia

### 15 mei: Dag van het Gezin

De Internationale Dag van het Gezin, ofwel de Wereld Familiedag, is door de Verenigde Naties vastgelegd op 15 mei.  
Op deze dag staan we stil bij hoe belangrijk een hechte familie is voor een goede samenleving.



## Daar is de Lente...

Na een lange aanslepende winter kunnen we eindelijk zeggen dat de lente in het land is. De natuur ontwaakt uit zijn winterslaap, de dagen worden langer en de temperaturen kruipen langzaam naar omhoog.

Het geeft de meesten van ons een leuk en optimistisch gevoel. Het brengt ons een beetje meer tot leven. Zeker nu de corona maatregelen versoepeld zijn en 'het gewone leven' terug zijn gang kan gaan.

Toch vragen we hier nog enige omzichtigheid bij het bezoek aan De Regenboog. In collectieve voorzieningen zijn er nog regels van kracht: we dragen met z'n allen een mondkapje bij het bezoek aan het woonzorgcentrum en zijn nog steeds voorzichtig in de omgang met onze kwetsbare bewoners.

Maar desalniettemin zijn we van plan om samen met alle vrijwilligers en onze medewerkers de vroegere elan van De Regenboog terug te krijgen. We wensen terug een open en gastvrij woonzorgcentrum te worden – zoals voor corona – waar het woon-zorg en leefbeleid belangrijk is en de bewoner centraal kan staan. Waar veel dynamiek is en veel mogelijk.

We wensen ook een sociale instelling te zijn. Zorgen voor de meest kwetsbare mensen in de maatschappij werd ons meegegeven door onze stichters en zit in ons DNA.

We stellen vanaf mei een deel van een afdeling in blok B ter beschikking voor de vluchtelingen van Oekraïne en zo proberen we hen een veilige en warme plaats te bieden. Ook dit zien wij als één van onze opdrachten en we verwezenlijken dit in nauwe samenwerking met de gemeente Zwijndrecht.

En toch is niet alles zo eenvoudig. We kampen op dit moment, samen met vele andere voorzieningen en zelfs de ziekenhuizen, met een gebrek aan instroom van zorgpersoneel. Zorgen voor ... geeft veel voldoening. Een job in de zorg is mooi maar jammer genoeg sterk ondergewaardeerd in onze maatschappij.

Gelukkig kunnen we beroep doen op geëngageerde vrijwilligers. We zijn hen dankbaar daarvoor. Vele handen maken het werk lichter en aangener voor iedereen.

Met vriendelijke groet

Lieve Van der Paelt  
Algemeen Directeur

## Familie en zo

Vaak zie ik bewoners samen met een familielid of familieleden. Het kan een zoon zijn of een dochter. Soms zijn het de ouders of is het een kleinkind.

Een enkele maal zie ik een vriend of vriendin, een ander met wie iemand zich verwant voelt.

Mens-zijn doe je niet alleen. Je doet het altijd samen, in verbondenheid met anderen. Voorop staat de familie, groot of klein, waar je deel van uit maakt. Per slot hebben we allemaal onze wortels. Ouders die aan de basis staan van ons bestaan, grootouders die een rol spelen en misschien wel een broer of zus, of allebei of meerdere met wie je bent opgegroeid.

Als je trouwt krijg je er ook nog een schoonfamilie bij, die haar rol gaat spelen in jouw leven.

En als het je gegeven is, krijg je een kind. Gelovige mensen ervaren kinderen als een Godsgeschenk. "Kinderen zijn een geschenk van de Heer, de vrucht van de schoot is zijn gave", zo lezen we in de Psalmen.

"Moogt gij de kinderen van uw kinderen zien". Die wens lezen we in een andere psalm. Het is de wens om oud te mogen worden en zelf te aanschouwen hoe je leven verder gaat in wie na je komen. Ja, het is een geluk als je kinderen hebt en een nog groter geluk als je leven verrijkt

wordt met kleinkinderen, soms zelfs achterkleinkinderen.

Evenwel, niet alle mensen trouwen of krijgen kinderen. Juist ook voor wie alleen is, zonder partner of kind, is familie vaak des te belangrijker. Familie doet je beseffen dat je deel uitmaakt van een groter verband.

Evenwel, familie is niet alleen rozengeur en maneschijn. Je kunt heel wat meemaken in en met je familie. Het kan de band schaden, maar ook versterken. Banden met bloedverwanten kunnen groeien met de jaren, maar ook verslappen. En dat geldt eveneens voor de band met vrienden, geestverwanten. Elke band, ook die met de familie, vraagt om onderhoud.

De familie kan mettertijd groter worden of kleiner, dat is evenzeer een levenservaring. Banden aangaan, met wie dan ook, betekent dat je ooit moet loslaten, afscheid moet nemen.

Tot dan is het goed om samen te zijn, om te ontmoeten binnen en buiten familieverband. Ik wens ieder van u vrede en vreugde samen met anderen. Want hoe het ook zij, het is een geluk, ja een zegen als je je omringd weet en omhuld door mensen die familie zijn of die je als familie beschouwt.

Bert Thönissen,  
pastoraal werker



## Plantjes voor Lisanga

Zorg-Saam, waarvan ons woonzorgcentrum deel uitmaakt, is voortgekomen uit de congregatie van de Zusters Kindsheid Jesu. De zusters hadden vroeger een missie in Congo.

Vandaaruit is er een bijzondere band ontstaan met dat land. Zo komt het dat Zorg-Saam nog altijd steun verleent aan kleinschalige projecten van de Congolese zusters op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs.

Het gebeurt onder de naam Lisanga. In de inheemse taal betekent dat zoveel als

samenwerken in vriendschap. Ook hier in huis willen wij Lisanga ondersteunen. Het is al lang geleden dat we daar actie voor gevoerd hebben maar binnenkort in mei willen we dat graag weer doen.

We willen 150 lavendelplantjes en 150 sanseveria's verkopen ten bate van Lisanga.

De plantjes kosten 3 euro per stuk. Het leeuwendeel van de opbrengst is bestemd voor de projecten van de VZW Lisanga, dus uw geld is goed besteed en u krijgt er een

mooi plantje, een brokje leven, voor in de plaats.

De tweede zondag van mei, 8 mei, is het Moederdag. Zo 'n plantje is wellicht een mooi geschenkje van blijvende waarde voor je eigen mama, voor iemand anders die moeder is of voor een andere dierbare.

Doe iemand een plezier en steun een goed doel. Dat beveel ik u van harte aan.

Bert Thönissen,  
pastoraal werker

## We want you...

Beste bewoners, familie, mantelzorgers, vrijwilligers en sympathisanten,

In het voorwoord van ons krantje kon u het al lezen ... de instroom van zorgpersoneel is algemeen in de hele sector een probleem. Ook de naburige ziekenhuizen kampen met een tekort.

Toch willen we niet bij de pakken blijven zitten en doen we er alles aan om ons personeelsaantal op peil te houden. Projectverpleegkundigen, interim krachten, zelfstandige verpleegkundigen, mobiele equipe en studenten worden waar mogelijk gerekruteerd en ingeschakeld.

U ziet dus regelmatig nieuw gezichten op de werkvloer.

Er staan verschillende vacatures open op verschillende kanalen.

U kan ze ook raadplegen op onze website: [www.zorg-saam.be/de-regenboog](http://www.zorg-saam.be/de-regenboog) en onze facebookpagina.

We kunnen natuurlijk ook beroep doen op onze geëngageerde vrijwilligers en daar zijn we zeer gelukkig om. Wie graag een handje toesteeft is zeker welkom. Geef ons gerust een seintje.

Of indien jullie in uw nabijheid en kennissenkring zorgpersoneel en paramedici kennen die een nieuwe uitdaging zoeken mogen jullie naar ons doorverwijzen. Alvast bedankt voor jullie begrip en hulp.

Lieve Van der Paelt – algemeen directeur  
- [vanderpaeltl@deregenboog.zkj.be](mailto:vanderpaeltl@deregenboog.zkj.be)  
Sofie Callens – directeur zorg en kwaliteit  
- [callenss@deregenboog.zkj.be](mailto:callenss@deregenboog.zkj.be)



## Activiteiten mei

Woensdag 4 mei  
Lentequiz om 14u30 in het OC

Zaterdag 7 mei  
Aperitiefconcert om 10u30 in het OC

Maandag 9 mei  
Uitstap met de bewoners van afdeling Topaas

Dinsdag 10 mei  
Marktbezoek bewoners van afdeling Amethyst  
Bewonerskoor om 14u30 in de kapel

Donderdag 12 mei  
Zitdansen om 10u30 in het OC  
Knuffeldieren om 14u30 (plaats nog niet gekend)

Dinsdag 17 mei  
Markt om 14u op de parking van De Regenboog

Woensdag 18 mei  
Dansnamiddag met Dj Guido en Ludwina in het OC

Maandag 23 mei  
Bedevaart naar Gaverland voor afdelingen Koraal, Saffier, Topaas en Robijn (via uitnodiging)

Woensdag 25 mei  
Bedevaart naar Gaverland voor afdelingen Turkoois, Smaragd, Amethyst en Lava (via uitnodiging)

Dinsdag 31 mei  
Marktbezoek bewoners van afdeling Smaragd

## De Regenboog - Telekrant

Wist je dat

- ... Gerrit Janssens onze huisfotograaf is?
- ... hij heel veel foto's maakt?
- ... je deze foto's kan bekijken op het scherm in de inkomhal?
- ... je deze ook naar deze foto's kan kijken op je eigen TV-toestel?
- ... je hiervoor moet afstemmen op kanaal 90?
- ... dit ook allemaal het werk is van Gerrit?

Dank je wel!



## Kroostrijke gezinnen

Op 18 september 2020 vierde de Gezinsbond haar 100 jarig bestaan. Eigenlijk werd de Bond, die toen de "Bond der Talrijke Huisgezinnen" heette, officieel in 1921 opgericht. Maar omdat er al in september 1920 een manifest was opgesteld om de armoede in de vele "talrijke" gezinnen aan te kaarten, werd 1920 als beginjaar beschouwd. Het woordje "talrijke" verwees naar het grote aantal kinderen...

Het oorspronkelijke doel van de Bond was het ondersteunen van de grote gezinnen, om er voor te zorgen dat deze dezelfde leefomstandigheden hadden als de gezinnen zonder kinderen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren er veel kostwinners gesneuveld, waardoor heel wat grote gezinnen met kleine kinderen zonder inkomen zaten. Bovendien zorgde de industriële revolutie (lees: de automatisatie van de handenarbeid) voor werkeloosheid en veel armoede in de arbeidersgezinnen.

Geleidelijk aan werd er - naast de aandacht voor de materiële noden - geïnvesteerd in opvoeding, emancipatie en de rechten van de kinderen.

In 1927 werd de naam gewijzigd in "Bond der Kroostrijke Gezinnen". Er waren toen al 65.000 leden.

Naar aanleiding van de taalstrijd, werd de Bond in 1961 gesplitst. In Vlaanderen werd de Nederlandstalige "Bond van Grote en van Jonge Gezinnen" opgericht. Deze werd geleid door de legendarische Frans Van Mechelen tussen 1961 en 2000. In 2002 werd de naam verkort tot "Gezinsbond".

Velen onder ons herinneren zich nog de spaarkaarten, waar gezinszegels werden op gekleefd. De bezielers van de Bond kwamen graag aan huis om de zegels te verdelen (en kregen gratis een babbel en een borrel). In 2014 werd de spaarkaart vervangen door een kaart met magneetstrip.

De zegels en de kaart gaven recht op korting in de lokale winkel, bij aankoop van een bus- of treinticket, bij de boeking van reizen, bij bezoek aan een attractie- of dierenpark, enz.

In mei 1950, op de landdag van het Vlaams Verbond van Kroostrijke Gezinnen, werden 900 moeders van tien of meer kinderen, uitgebreid gevierd.

In juni 2019 verscheen een artikel in Het Laatste Nieuws, waarin werd gemeld dat België in de Europese top 3 stond van "kroostrijke gezinnen". Een belangrijk detail: de voorwaarde om in 2019 als "kroostrijk gezin" te worden beschouwd, was drie of meer kinderen hebben...

Tot de tweede Wereldoorlog had elk dorp (ook Zwijndrecht) heel wat kroostrijke gezinnen. Men moet daarbij rekening houden met de tijdsgeest: in de 19de eeuw en in de eerste helft van de 20ste eeuw werd het maatschappelijk leven sterk gestuurd door de katholieke kerk, via de plaatselijke pastoor. Lichamelijke contacten waren enkel toegelaten in het kader van de voortplanting binnen het huwelijk. Ondanks deze strenge regels, waren er toch heel wat "voorkinderen" en werden jonge dienstmeiden bezwangerd door de heer des huizes.

Er waren bijna geen voorbehoedsmiddelen en van emancipatie of gendergelijkheid was absoluut geen sprake.

Een andere, natuurlijke, factor was de hoge kindersterfte-cijfers. In elk groot gezin waren er veel kinderen die de volwassen leeftijd niet bereikten; om dit te compenseren werden veel kinderen "gemaakt".

Na de Tweede Wereldoorlog veranderde het maatschappelijke beeld: vrouwen kregen (eindelijk) een even waardige rol op de arbeidsmarkt als hun mannen en verlieten huis en haard om buitenshuis te gaan werken. De ontwikkeling van elektrische huishoudtoestellen vereenvoudigden het huishoudelijke werk, waardoor er tijd en ruimte kwam voor externe arbeid en extra vrije tijd.

In deze nieuwe maatschappelijke context, is een kroostrijk gezin een zeldzaamheid geworden.

Bernard Verhelst



## Pret en Verzet

Het thema van deze "Pret en Verzet" is... familie. Duid de familieband aan:



Albert II  
is de .....  
van  
prins Laurent



.....  
is de .....  
van  
.....



.....  
is de schoondochter  
van  
koningin Paola



Marie  
is de .....  
van  
.....



Prinses Elisabeth  
is de .....  
van  
.....



Simonne Backx  
is de .....  
van  
.....



NAAM .....

Afdeling/kamer/assistentiewoning .....

Geef ten laatste op 20 mei je oplossing af aan een medewerker van animatie of ergo. De winnaar krijgt een waardebon voor een pannenkoek en koffie voor 2 personen. De winnaar van de vorige editie is: Henri Waem, afdeling Robijn, kamer 2228.