

SAMEN THUIS



WZC Sint-Eligius

April - Mei - Juni 2024

Haap & optimisme



De dag van vandaag worden we wel stevig uitgedaagd.

Het water blijft uit de hemelsluizen komen. Oorlog op diverse fronten. Verkiezingen op komst hier in ons eigen land en in het verre Amerika. Mensen voelen zich angstig, bedreigd en onveilig.

Hoe kan een mens nu hoopvol en optimistisch blijven?

Laat ons even stilstaan bij al wat we al hebben. Hoe rijk zijn we niet dat we omringd zijn door mensen die ons graag zien? Hoe rijk zijn we niet dat we elke dag opnieuw onze ogen mogen openen en telkens weer mogen genieten van een nieuwe dag. Het regent, ja maar alles

komt in bloei, de vogels fluiten vroeg in de ochtend. Die zon komt er hoor! Nog een beetje geduld. Hoe rijk zijn we dat we niet in schuilkelder moeten kruipen en onze toekomst beperkt blijft tot vandaag overleven. En de verkiezingen... Laat ons hopen dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt en onze democratie niet in gevaar brengt. We mogen ons niet laten leiden door negativiteit en we moeten ons goed en kritisch informeren. Het vraagt inspanning maar het is belangrijk en het is onze plicht om dit au sérieux te nemen. Ook die van jou, bewoner in ons huis. Geen enkele reden om niet zelf te stemmen, de stemhokjes zullen beneden in het Brein staan. Ga en zorg voor de toekomst van jezelf en de mensen om je heen. *'Optimism is a moral duty* zegt Kant (filosoof uit de 18de eeuw). Ik geloof niet in het opleggen van hoe mensen moeten zijn. Optimisme is een levenswijze die de ene persoon al meer in zich draagt dan de andere.

We kunnen elkaar wel aanzetten, stimuleren tot optimisme. Een leuk weetje hierbij: wetenschappelijk onderzoek toont aan dat mensen die positief ingesteld zijn langer leven (LS Kamphuis 2018). Geef toe, alleen al door dit te lezen word je vrolijk.

Maar wat optimisme vooral doet is hoop geven. Hoop en optimisme, onlosmakelijk met elkaar verbonden.

- Hoop dat het goed komt.
- Hoop dat morgen de zon zal schijnen.
- Hoop dat we kunnen blijven genieten van kleine en grote dingen.
- Hoop dat we het allemaal goed hebben voor elkaar en deze wereld.
- Hoop dat we er morgen terug mogen bij zijn...
- Hoop dat jij er ook zal bij zijn.

Ik wens u een heel mooie lente toe vol hoop en optimisme!

Hilde de Bruyn





Terugblik op de voorbije weken in Wijk 't Klauerveld



Er waren er heel wat jarig in februari!
En uiteraard wordt dat graag gecombineerd met eten
en drinken!

**"Je bent nog steeds jong,
je hebt alleen meer herinneringen."**

<https://www.leukespreuk.nl/>



Gilberts kooktip:
'Met een biologische
salsa en bodem
maak je de beste pizza!'

Enkele vrijwilligers
kwamen kennis maken
met de
assistentiewoningen.

Marie Paule had een wens....

Via de gebruikersraad liet één van onze inwoners weten dat
ze graag de keuken wou zien waarin dagdagelijks haar
maaltijden worden bereid. Stefaan liet dit geen 2x vragen en
ontving haar en de burens voor een rondleiding en veel uitleg.

Om af te sluiten met de woorden van Marie-Paule:
'Het is fijn om nog iets te mogen bijleren. Dat doe ik heel
graag!'



*Wat vandaag niet is, kan morgen komen.
Vergeet daarom niet te blijven dromen.
Deuren, vandaag nog dicht
gaan morgen misschien open
Vergeet daarom niet te blijven hopen.
De traan van vandaag is
morgen wellicht een lach.*

Vergeet daarom niet te leven "ELKE DAG!"

<https://kortegedichtjes.nl/>

Met liefde doorgegeven door Rosa.



Terugblik op de voorbije weken in de Diamantwijk

DVC Robijn

Een terugblik op de mooie wintermaanden in het dagcentrum

We gingen op uitstap naar Hotel de Lourdes.



In februari bezochten de daggasten een carnavalsfeest
in de cafetaria.

Samen gaan wandelen



Op 14 februari was het valentijn. Op deze dag zijn de
koppeltjes extra in de bloemetjes gezet.



Terugblik op de voorbije weken in de Diamantwijk

Kristal

Bewegen bewegen bewegen!



Garnalencocktail



Valentijn Kristal



Terugblik op de voorbije weken in de Diamantwijk



Kristal
Lichtmis



Koken



Valentijn Inleunflats



Huishoudelijke taken





Terugblik op de voorbije weken in de Bomenwijk

Niet enkel op Valentijn vieren we de liefde en vriendschap,
wij maakten er een hele liefdesweek van!

KOFFIEKLETS MET LIEFDESVERHALEN

Hoe en wanneer heb ik mijn toekomstige man/vrouw ontmoet...

- OP DE FUIRE EN IK HAD VEEL AANTROK, WANT IK WAS EEN SCHUUN MEISKE
- IN DEN OTTOSCOETER
- OP CAFE
- DEUR MIJNEN MOAT DIE EEN LIEF HAD DIE EEN ZUSTER HAD
- IN T JEUGDHUIS, TIJDENS DE KUSKESDANS (enige keer dat de jongens en de meisjes dichterbij konden komen)
- HIJ WOONDE NEVEST DE DEURE (hij kwam zogezegd naar de radio luisteren)
- IN NEVELE, HIJ LIEP VEURE MIJ EN K BEN HEM BLIJVEN VOLGEN
- IK KWAM REGELMATIG LANGS BIJ DE BROER, HIJ HAD 4 ZUSSEN EN IK HEB SEBIET DE JUUSTE GEKOZEN
- OP DE KERMISSE
- IN EEN CAFE, WAAR HET ELKE ZONDAG BAL WAS... IK WIST DAT HIJ DAAR NAARTOE GING
- VIA OMWEGSKES BIJ MIJN LIEF GERAAKT



Tijdens de LIEFDESQUIZ werd er veel gelachen en graag gezien!

We bakten verse hartenwafeltjes en zongen mee met liefdesliedjes..

De koppeltjes werden in den Zoeten Inval verwend met een lekkere en feestelijke liefdesmenu, voorafgegaan door een romantische fotoshoot.

Als kers op de heerlijke liefdesweek mochten we een echte zanger verwelkomen in den Zoeten Inval, nl. Frédéric. Hij zong voor ons mooie klassiekers en meezingers en er werd gedanst en gezongen dat het een lieve lust was. Dit smaakt naar meer!

Tijdens de liefdesweek hielden we ook nog een grappig carnavalsbal in de Zoeten Inval. Veel bewoners en medewerkers waren verkleed in allerlei specallekes. We kwamen ogen tekort voor deze "gekke bende". Pastor Stijn was de nar van dienst alsook de dj. We dansten meerdere polonaises en keken 's avonds tevreden terug op deze leuke namiddag!

****GEDICHTENDAG****
We maakten samen in een groepje een leuk liefdesgedicht

OH WAT IS DE TUINKAMER ZO FIJN
OM SAMEN TE ZIJN
HET WEER IS GRIJS EN KIL
EN ONDERTUSSEN ZIJN WE HEEL STIL
HAAST EN SPOED
IS ZELDEN GOED
ZONDER WIJN EN BIER
MAKEN WE VEEL PLEZIER
MAAR TOCH ZIJN WE BETER MET WIJN
DAN MET AZIJN
HET ZAL ALLEMAAL WEL GOEDKOMEN
DAT ZIEN WE AAN DE TAKKEN VAN DE BOMEN
HOPELIJK ZIJN WE SNEL IN MEI
DAN LEGGEN ALLE VOGELS EEN EI
OH HOOR DE VOGELS FLUITEN
ONZE OREN TUITEN
HET IS HIER GOED WONEN EN LEVEN
MAAR WE MOETEN WEL ONS GELD AFGEVEN...





Terugblik op de voorbije weken in de Bloemenwijk



Terugblik op de voorbije weken in de Diamantwijk

Amethyst



WELKOM IN ONS HUIS



**MAAIKE
GROOSMAN**

**PSYCHOLOGISCH
CONSULENT(E)**

**AANWEZIG OP
MAANDAG &
WOENSDAG**

NA EEN ZEER FIJNE STAGE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS BIJ MENSEN MET EEN NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL GROEIDE MIJN INTERESSE IN HET BREIN, HET MENTAAL WELZIJN. VAN DAARUIT HEB IK DE STUDIES TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE (BACHELOR) AFGEROND. IK VOLGDE DEZE STUDIES IN BRUGGE, DIT ZAL JE WELLICHT HOREN AAN MIJN ACCENT 😊. AL SNEL WAS DOORHEEN MIJN (STAGE)ERVARINGEN DUIDELIJK DAT IK GRAAG WERKTE MET DE DOELGROEPEN VOLWASSENEN & OUDEREN. IN DEZE FUNCTIE TRACHT IK, NAAST DE VELE LICHAAMELIJKE ZORGVERLENING DIE JULLIE REEDS KUNNEN ONTVANGEN, OOK ZOVEEL MOGELIJK BIJ TE DRAGEN AAN HET MENTALE WELZIJN VAN JOU, DE INWONER. DAARNAAST DRAAG IK BIJ AAN DE TEAMBESPREKINGEN, HIER TRACHT IK VANUIT MIJN ACHTERGROND/INSTEK MEE TE DENKEN OVER ZORGVERLENING, WONEN & LEVEN EN VANG IK SIGNALLEN OP OVER WANNEER ER MOGELIJKS NOOD IS AAN ONDERSTEUNING DOOR MIJ. TOT SLOT BEN IK OOK EEN AANSPEEKPUNT VOOR MEDEWERKERS, FAMILIE EN MANTELZORGERS. IK BEN HIER ACTIEF SINDE BEGIN JANUARI 2024. IK WERK OOK IN EEN ANDER ZORG-SAAM HUIS, NAMELIJK SINT-JOZEF TE WETTEREN.

Onder één dak

Mijn naam is Janique, maar iedereen kent me als "die met haar hondje" en dat is ook zo. Sinds 2020 ben ik werkzaam in dit huis. Na de coronaperiode is hondje Luca beginnen meegaan naar het dagcentrum en daar is hij heel graag gezien van zowel de daggasten als het personeel.

Toen mijn man Joris op welverdiende rust ging heb ik hem gevraagd om vrijwilliger te worden. Hij is geregeld te vinden in het dagcentrum, alsook in de cafetaria. Op de uitstappen kunnen we ook op hem rekenen. In de zomer doet hij wat klusjes in onze tuin. Het vrijwilliger zijn bij ons op de afdeling is wel speciaal en toch voelt het goed. Hij kent het reilen en zeilen ondertussen. De daggasten kennen hem ook al goed en er wordt veel gepraat en gelachen. Hij wordt heel erg gewaardeerd als vrijwilliger!



Ramadan

Ik ben een leerling van Edugo Lochristi en ik heb drie weken stage gelopen bij Sint-Eligius, in het dagcentrum. Als een gelovige moslim geloof ik in God (Allah) en hecht ik veel waarde aan de ramadan, die binnenkort zal beginnen.

Ramadan is een belangrijke maand in ons geloof, omdat het ons herinnert aan de mensen die arm zijn en geen eten hebben. Het leert ons empathie te hebben voor de behoeftigen en te ervaren hoe het is om honger te lijden.

Onze profeet Mohammed heeft gezegd dat vasten goed is voor ons lichaam, omdat het helpt om slechte bacteriën te verwijderen.

Vasten betekent niet alleen het onthouden van eten, maar ook denken aan armoede.

Daarom zijn er drie belangrijke maanden voorafgaand aan de ramadan, waarin we worden aangemoedigd om te stoppen met slechte gewoontes zoals alcohol drinken, stelen, roddelen, enzovoort.

Dit dient als voorbereiding op de ramadan, zodat we ons kunnen zuiveren van slechte daden.

Ik wil ook graag toevoegen dat het een geweldige ervaring was om stage te lopen bij DVC Robijn.

De mensen waren zeer vriendelijk en het was een van mijn beste stage-ervaringen ooit. Ik kijk er zeker naar uit om in de toekomst weer bij Sint-Eligius stage te lopen.

Met vriendelijke groeten,
Buse Avci



Vergeet-me-niet, een rubriek voor en over dementie

Vergeet dementie, onthou 'mens'!

- Als ik de dagen soms vergeet, maak ze dan onvergetelijk.
- Ik haal graag herinneringen op.
- Ik zie je graag komen.
- Praat niet óver mij, maar mét mij.
- Behandel mij zoals je zelf behandeld wil worden.
- Als ik lach, is het oprecht.
- Ik zie wat jij niet ziet. Maak contact en ontdek mijn wereld.
- Als je interesse in mij toont, bloei ik open.
- Muziek brengt veel tot leven.
- Mijn neus achterna. Help mij zoeken de weg te vinden.
- Praten is soms moeilijk, maar de stilte zegt meer.
- Ook ik heb een stem.

De tijd van toen...

door Jacqui De Letter

De Prehistorie

Deze keer gaan we veel verder terug dan onze eigen TIJD VAN TOEN. We gaan terug naar de Prehistorie met zeer grote, maar ook kleine dieren met dezelfde eigenschap: ze leefden heel, heel lang geleden. We bekijken de grote mammoeten en dinosauriërs, de kleinere ammonieten en trilobieten. Daar gaan we.



MAMMOETEN

Hierbij denk je aan grote sterke dieren zoals olifanten. Dat is niet gek, want een mammoet was wel zo'n vier meter hoog! Dat is bijna zo groot als een huis. Hij had twee grote slagstanden en een ijzersterk gebit (planteneter). In onze kleine tentoonstelling zie je twee echte tanden van een mammoet: een voorste tand en een maaltand. Dank hierbij aan Etienne (AW22) voor z'n bijdrage. Tienduizend jaar geleden leefden de laatste mammoeten.



Mammoettand

DINOSAURIËRS

Dinosauriërs of dinosaurussen zijn reuzegrote reptielen. Ze hebben een gedeeltelijk geschubde huid en planten zich voort door middel van eieren. Wij kennen dino's vooral van op plaatjes, uit boeken en uit films. Er bestonden talrijke soorten. Eén ervan is de SPINOSAURUS. Het was een vleeseter van ruim vier meter hoog en met een lengte van 15 tot 18 meter. Hij leefde 100 miljoen jaar geleden in Noord-Afrika. Volledige skeletten zijn er maar weinig gevonden. Wel talrijke tanden die verwijzen naar zijn leefgebied. De puntige tand wijst op zijn voedsel. De dinosaurus was een vleeseter die zijn tanden gebruikte om prooi te vangen en vast te houden. De bek van de spinosaurus heeft overeenkomsten met die van huidige krokodillen.



AMMONIETEN

Ammonieten zijn 65 miljoen jaar geleden uitgestorven inktvisachtigen. Ze kwamen meer dan 350 miljoen jaar op aarde voor. In die tijd hebben zich enige duizenden verschillende soorten ontwikkeld. Er zijn ammonieten gevonden van meer dan twee meter groot.



TRILOBIETEN

Trilobieten hebben 270 miljoen jaar lang de oceanen bewoond en worden over de hele wereld gevonden. De kleinste waren niet groter dan één centimeter, maar er zijn ook fossielen gevonden van meer dan 70 centimeter groot. Trilobieten zijn 300 miljoen jaren geleden uitgestorven.



NOOT: de fossielen uitgestald in de kleine tentoonstelling (AW16) zijn wel degelijk echt!



In ons huis Sint-Eligius geven we een boek rond, een boek waarin we verhalen verzamelen. Verhalen over wie hier woont, wie hier langskomt, wie hier zijn of haar stekje vindt. Ieder schrijft en toont wat hij of zij zelf wenst. Wie 'Den Boek' bezit, geeft hem na zijn verhaal terug door. Geef hem door aan iemand die je nauw aan het hart ligt, iemand die veel te vertellen heeft of aan iemand waar je een beetje nieuwsgierig naar bent.

'Den Boek'

In de vorige editie gaf **Eric Van Eeckhout**, inwoner van de Bloemenwijk, Den Boek door aan zijn zoon Steven:

Ik ben **Steven Van Eeckhout**, geboren op 5 december 1969. Ik ben geboren en getogen hier in de buurt.

Ik werkte 26 jaar als techniker elektriciteit bij het vroegere Tevean. Daar werkte ik me op tot werfleider van verschillende grote projecten waaronder woonzorgcentra. Hierdoor is mijn interesse gegroeid in het werken in woonzorgcentra. Ik heb ervoor gekozen om met plezier mijn carrière af te sluiten dicht bij (T)huis en familie. Sinds

januari 2020 werk ik op de technische dienst van dit huis. Verder ben ik fervente supporter van Sporting Lokeren. Ik mis geen enkele thuismatch. Dat werd me met de paplepel ingegeven door mijn ouders (voornamelijk mijn mama). Ook zij was supporter in hart en nieren.

Met veel plezier geef ik Den Boek door aan **Lieve Vriendt**. Zij is een oud klasgenootje van de kleuterschool te Oudenbos.



Geboorte



Op 13 december 2023 besloot **Arthur** een beetje vroeger op de wereld te komen. hij is het zontje van **Jolien Boutens**, ergotherapeute Diamantwijk. Zowel de mama als Arthur stellen het goed. Arthur is klein maar sterk!

Familienieuws

Eerste communie

Lander De Meester - 4 mei 2024 - zoon Wendy Devos
 Xavi De Kerpel - 4 mei 2024 - zoon Silvy Coupé
 Nooyra Perdaen - 4 mei 2024 - dochter Soraya Switzynck
 Ruben Vlerick - 9 mei 2024 - zoon Lani Ebarido
 Elise Van de Ven - 9 mei 2024 - dochter Lisa Bracke
 Emiel decubber - 18 mei 2024 - zoon Vanessa Bonnaerens
 Louise Goerlandt - 4 mei 2024 - zoon Laetitia De Schepper
 Lynna Pringels - 28 april 2024 - dochter Sylvie Saey-Van Peteghem
 Lucie D'Hondt - 5 mei 2024 - dochter Sophie De Waele

Lentefeest

Billie Van Seymortier - 27 april 2024 - dochter Femke Van Moorlegem
 Julian De Vriese - 9 juni 2024 - zoon Marie Bernaert
 Olivia Mampuya - 11 mei 2024 - dochter Ilja De Clercq
 Hailey Van Imschoot - 21 april 2024 - dochter Shauni Masseurle

Vormsel

Wout Verbeke - 27 april 2024 - zoon Frederik Verbeke

Huwelijk



Melissa Van De Steen & Gert Polfliet op 13 juli 2024
 Melissa is de dochter van Kathleen Vermeulen,
 interieurmedewerker Diamantwijk.

Proficiat !



Op weg naar Pasen:

Straks is het Pasen. Het is nu al een tijdje geleden dat tijdens het feest van Lichtmis de oude Simeon tegen Maria zei: "Het zal voelen als door een zwaard doorboord worden". Nu komen we steeds dichterbij dit lijden. Met Aswoensdag starten we de veertigdagentijd of vasten. Tijdens de veertigdagentijd, neemt men 40-dagen de tijd om zich voor te bereiden op Pasen. Gelovigen proberen zo de essentie op het spoor te komen. Door bewust te proberen onthechten, gaan ze op zoek naar wat er in relatie tot zichzelf, anderen en God écht toe doet.



Goede week

De Goede week is de laatste week voor Pasen. Deze begint op palmzondag en loopt uit op het driedaags paastridium. Ook gaan wij het paastridium vieren.

28/03/2024 Witte Donderdag:

16 uur Eucharistie

29/03/2024 Goede Vrijdag:

14u30 Kruishulde

30/03/2024 Stille Zaterdag:

we vieren uiteraard geen eucharistie op Stille Zaterdag maar wel de paaswake om 17u30 Eucharistie

De lente wordt geboren
uit de winter
Alles wat leeft
heeft immers nood aan inkeer
aan verstillings
om diepe kracht te vinden
en om zich
te keren naar het licht.

Niets anders is het
voor een mens
Er is een tijd
van omzien en bezinnen.
Van ombuigen
wat krom groeit
en van ruimte scheppen
voor een ademgevend
nieuw begin.

Machtige God,
wij mogen erop vertrouwen
dat Gij nooit
iemand in de steek laat.
Sterker dan de dood
is uw trouw.

In de verrijzenis van Jezus
laat Gij zien
hoezeer wij U ter harte gaan.

Gij zijt geen God van doden
maar van levenden.

Wij bidden U:

doe ons steeds meer
gelijken op Jezus,
de eerste die uit de dood
is opgestaan.

Schep in ons een nieuwe begin
en maak ons
tot levende getuigen
van uw liefde
die alles overwint.

31/03/2024 Pasen:

Met Pasen vieren christenen wereldwijd hun belangrijkste feest: de verrijzenis van Jezus Christus. Jezus, die gestorven is aan een kruis, is niet in de dood gebleven, maar door God tot nieuw leven opgewekt. Het verrijzenisgeloof is de kern van het christelijke geloof. Verrijzenis is de vernietiging van de vernietiging. Elk punt, zelfs het punt van de dood, kan een dubbele punt worden: een kans op een nieuwe toekomst.

Jullie worden dan ook allen in de kapel uitgenodigd op 31/03/2024 om 10u00 voor het Hoogfeest van Pasen.

Veilig verder...



Ons huis, een nieuwe thuis voor ...

Agnes Tas woont sinds 7 december in de Bomenwijk. Agnes heeft eerst gewerkt op een secretariaat, later gewerkt in een bakkerij. Agnes zat in het bestuur van de gezinsbond en was altijd zeer betrokken. Houdt van koken, zwemmen, markt en gaat graag op reis.



Agnes

Godelieve Pieters woont sinds 20 december 2023 in de Bomenwijk. Ze is afkomstig uit Destelbergen, heeft 2 kinderen en maar liefst 11 (!) broers en zussen.



Godelieve

André Van Peteghem woont sinds 3 januari in de Bloemenwijk. Hij is naar eigen zeggen: "een specialleke". Hij heeft 1 dochter: Linda. André werkte in de houthandel en in zijn vrije tijd was hij een fervent voetballer bij Zeveneken. Praat gerust een woordje Frans met hem of doe iets actief: daar kan je hem zeker blij mee maken.

Germaine D'Heer woont sinds 9 januari in de Bloemenwijk. Ze was huisvrouw en heeft vroeger nog zelf kleren gemaakt. Ze verwerkte graag groenten en fruit vanuit de tuin.



Germaine

Chantal van Cauter woont sinds 28 december in Diamantwijk Amethyst. Ze werkte vroeger in een bank. Chantal luistert graag naar Vlaamse liedjes en gaat graag de natuur in.



Chantal

Liliane De Clercq woont sinds 31 januari in de Bloemenwijk. Ze is mama van vier kinderen, twee jongens en twee meisjes. Mevr. werkte vroeger op de lagere school in Lochristi en houdt van paardrijden en huishoudelijke taken zoals koken en bakken. Ze vindt het heerlijk om onder de mensen te zijn en een babbeltje te doen.



Liliane

Antoine Matthys woont sinds 29 februari in de Bomenwijk. Hij werkte vroeger als bloemist (begonia's) en is nog steeds graag actief bezig (kaarten, petanque, ...). Antoine heeft één zoon en vier dochters, 10 kleinkinderen en één achterkleinkind.



Antoine



Lucien & Huguette

Op 21/12/2023 zijn **Claus Lucien** en **De Munck Huguette** bij ons in de inleunflats komen wonen. Mr. heeft gewerkt bij de douane in Antwerpen. Mevr. was huisvrouw en zorgde voor de kinderen. Mr. kijkt graag naar de tv, mevr. is graag bezig met de kinderen en kleinkinderen.

Godelieve Van Nieuwerburgh en **Bauwens Omer** wonen sinds 31 januari in de inleunflats. Zij hebben altijd in Lokeren gewoond. Lieve heeft steeds les gegeven (regentes huishoudkunde) aan de school Hagewinde. Omer was leerkracht Frans in het Sint-Lodewijkcollege. Daarnaast schreef Omer ook verschillende boeken, dikwijls met een focus op een lokale wijk in Lokeren. Beiden hebben 4 kinderen. Je kon ze bijna elke vakantie vinden in Zwitserland voor de organisatie van jeugdkampen.



Omer & Godelieve

PRIJSVRAAG

SPREEKWOORDEN

Verbind de spreekwoorden met de juiste betekenis.

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Op zijn paasbest zijn. ● | Iets doen wat te laat komt. |
| Vijgen na Pasen. ● | Veel plezier gaan maken. |
| In mei leggen alle vogels een ei. ● | Op zijn best gekleed zijn. |
| De bloemetjes buiten zetten. ● | Niemand zal er iets over zeggen. |
| Met de kippen op stok gaan. ● | Er razendsnel bij zijn. |
| Er zal geen haan naar kraaien. ● | Vroeg naar bed gaan. |
| Er als de kippen bij zijn. ● | In de maand mei beginnen alle vogels te broeden. |

Antwoorden op de huidige vraag doorgeven vóór 15 juni 2024 via dewaeles@steligius.zkj.be of in de brievenbus aan bureau wonen en leven (Lindelaan).

De winnaar krijgt een mooie prijs!

Naam:

Kamer:

De winnaar van de vorige prijsvraag is MARTHA SLOCK!
Proficiat!



"**Samen Thuis**" is een krantje voor alle inwoners, medewerkers en vrijwilligers van WZC Sint-Eligius en verschijnt driemaandelijks.

Volgende editie verschijnt in juli 2024.

Inzendingen uiterlijk 1 juni bij de redactie:

Eindredactie: Hilde

Groenwijk: Sophie

Kristal: Margot

Amethyst: Elien

AW: Natasja, Rosa, Jacqui, Gilbert

en DVC: Yana

of naar dewaeles@steligius.zkj.be

Naweeën van Carnaval

Daarom verzijn ik mijn vertwijfeling van maskers
waarachter ik mij kan verschuilen

En een nonchalante façade die mij helpt toneel
spelen

Die mij beschermt tegen de alwetende blik die mij
daarbij zou herkennen

Daarbij zou die blik, juist mijn redding betekenen

En dat weet ik, als die verbonden zou zijn met
aanvaarding en liefde

- Gilbert V.

Wie kan je waar bereiken?

WZC Sint-Eligius

09 355 69 91
info@steligius.zkj.be

Algemeen directeur

Hilde de Bruyn
09 353 93 74
Intern nummer: 2500
debruynh@steligius.zkj.be

Verantwoordelijke zorg en kwaliteit

Kathleen Buysse
09 335 27 98
Intern nummer: 2502
buyssek@steligius.zkj.be

Opnamedienst

09 353 93 83
Natasja De Raedt
Intern nummer: 2100
deraedtn@steligius.zkj.be

Manon Van Acker
Intern nummer: 2000
vanackerm@steligius.zkj.be

DIAMANTWIJK

Amethyst

09 335 27 97
Intern nummer: 2068

Teamverantwoordelijke Evy
Intern nummer: 2066
christiaense@steligius.zkj.be

Kristal

09 335 27 96
Intern nummer: 2060

Hoofdverpleging Peter
Intern nummer: 2061
fiersp@steligius.zkj.be

DVC Robijn

Coördinator Yana
09 353 93 77
Intern nummer: 2067
debruyckery@steligius.zkj.be

GROENWIJK

Hoofdverpleging Marie
Intern nummer: 2503
bernaertm@steligius.zkj.be

Bomenwijk

09 353 93 78
Intern nummer: 2160

Teamcoach Jill
Intern nummer: 2161
roesbekej@steligius.zkj.be

Bloemenwijk

09 353 93 79
Intern nummer: 2260

Hoofdverpleging Eva
Intern nummer: 2261
vandeveldee@steligius.zkj.be

Pastoraal medewerker

Stijn Vande Moortele
09 353 93 76
Intern nummer: 2700
pastoraal@steligius.zkj.be

Coördinator Wonen en Leven

Sophie De Waele
Intern nummer: 2510
dewaeles@steligius.zkj.be

Referentiepersoon dementie

Elien De Meyts
demeytse@steligius.zkj.be
Intern nummer: 2074

Klooster

Verantwoordelijke Christine
0479 44 62 69
Intern nummer: 2300

Receptie

Intern nummer: 2400

COOP-apotheek

09 274 30 40



Gebruikersnaam:

WiFi-Bezoekers

Wachtwoord:

BezoekerEligius

U heeft een klacht? Laat het ons weten.
Wij maken er een verbeterkans van!

Datum (waarop probleem is ingediend):

.....

Indiener van het probleem

(contactpersoon):.....

Te bereiken op:

Naam van de persoon/personen door wie probleem is geuit:

.....

Omschrijving van het probleem:

U kunt deze kaart deponeren in de brievenbus aan de inkom of u stuurt de informatie via e-mail

Klachtencoördinator

Hilde de Bruyn
09/353.93.74
debruynh@steligius.zkj.be

JOUW INBRENG TELT!

**THUIS IS EEN PLEK
MAAR EIGENLIJK VEEL MEER**

**THUIS IS VERTROUWD
IN WIND EN IN WEER**

**THUIS IS WAAR WE WAKKER WORDEN
EN WAAR WE NAAR BED GAAN**

**WAAR WE GENIETEN EN DELEN
GELUK, SOMS EEN TRAAAN**

**THUIS STAAT VOOR WARMTE
VOOR GEZELLIGHEID EN SFEER**

**THUIS IS EEN PLEK
MAAR EIGENLIJK VEEL MEER**

@JIP

Wat maakt van ons huis voor jou een thuis?
Laat het ons weten via brief (in brievenbus Lindelaan)
of via mail (dewaeles@steligius.zkj.be)!

Want, jouw inbreng telt!