

SAMEN THUIS



vzw Zorg-Saam ZKJ

4.06.2020

Nieuws uit vzw Zorg-Saam ZKJ

34 nieuwe assistentiewoningen verruimen het zorgaanbod van Ons Zomerheem

Ons Zomerheem is een woonzorgcentrum binnen vzw Zorg-Saam ZKJ met een waaier aan dienstverleningen. In het rusthuis wonen er 162 bewoners. Het kortverblijf heeft zes kamers en sluit aan bij het dagverzorgingscentrum waar dagelijks 25 gasten een fijne dag beleven. In de 66 nabijgelegen assistentieflds leven senioren zelfstandig. 32 assistentiewoningen zijn 25 jaar geleden gebouwd. De flats van toen zijn nog steeds in trek. Ons Zomerheem was toen een pionier in de streek.

Maar de vergrijzing van de bevolking zet zich door. Senioren zijn vaak nog op hoge leeftijd actief. Maar toch denken ze aan de toekomst en kijken uit hoe ze veilig en aangepast kunnen wonen. Meer nog, ze staan stil hoe waar er goede en warme zorg kan geven worden. Het project van de nieuwe assistentiewoningen was een groot succes en in februari 2020 zijn 34 nieuwe assistentiewoningen verhuurd.

Vanwaar het succes?!

De bewoners hebben een 24u op 24u

permanentie. Dagelijks zijn er verse maaltijden te verkrijgen. Men kan beroep doen op de poetsdienst en de technische dienst. Er is veel belang gehecht aan veiligheid door de toegangscontrole en de camerabewaking.. De woningassistent regelt de zorgcoördinatie.

Het gebouw heeft drie bouwlagen en een ondergrondse parkeergarage. Iedere woning heeft een woonkamer met ingerichte keukens, een tweepersoonsslaapkamer, aangepast sanitair, een berging en een terras of eigen tuintje. De woningen kijken uit op de Dreef of hebben uitzicht op de mooie tuin van het rusthuis. Negen flats hebben een tweede slaapkamer die ook kan ingericht worden als zorgkamer.

Naast de dienstverlening van het nabijgelegen woonzorgcentrum zijn er nog extra faciliteiten. Zo is er een aantrekkelijke polyvalente zaal, een gemeenschappelijke badkamer met hoog-laagbad, een fietsenberging met oplaadpunt.

Zorg-Saam wil met dit project, op een moderne manier, aan senioren een warme en veilige thuis geven.



NIEUWS IN HET KORT

Van op afstand kaarsen branden in de Mariagrot in Oostakker

Net naast het hoofdkwartier van Zorg-saam ligt het bedevaartsoord Oostakker Lourdes. Normaal is de meimaand daar een heel drukke periode, maar dit jaar verloopt dat natuurlijk anders. Hoewel we stilletjes aan iets meer ons kot mogen verlaten, blijft de overheid onnodige verplaatsingen afraden. Daarom nam het bedevaartsoord een mooi initiatief: vanaf nu kan je ook op afstand een kaars laten branden in de grot van Oostakker. Misschien

brand je graag zo een kaarsje als een gebed zonder woorden voor een studierend kleinkind, een ziek familielid, een overleden medebewoner...

Je kan heel gemakkelijk een kaars bestellen die mensen van ter plaatse voor jou doen branden in de grot in Oostakker-Lourdes. Schrijf het juiste bedrag over op rekeningnummer: BE68 7440 8033 9534. Noteer bij de mededeling hoeveel kaarsen je precies bestelt en het team zorgt ervoor dat jouw kaars zo spoedig mogelijk kan branden in de grot.

Een noveenkaars kost € 4 (brandtijd +/- negen dagen)

Een offerkaars kost € 1,25 (brandtijd +/- 7 uur)



HEEL VEEL
KUSJES!



Op pensioen na 44 jaar tewerkstelling in Sint-Jozef



Carine Dierckens hing 18 mei haar schort aan de haak, na 44 jaar tewerkstelling in Sint-Jozef.

Om het 44 jaar bij dezelfde werkgever uit te houden, moet je uit speciaal hout gesneden zijn. En dat is Carine zeer zeker. We kennen haar als een energieke, enthousiaste en harde werker. Zelden slecht gehumeurd, altijd betrouwbaar, goed voor de bewoners en hun familie en een joviale collega. Een ontmoeting met Carine is altijd aangenaam, meestal vergezeld van een flinke portie relativeringsvermogen, realiteitszin en humor. We gaan haar uitspraken, haar manier van doen en haar lach zeker missen.

Carine had al aangegeven dat ze geen grote feestelijkheden wou naar aanleiding van haar pensioen. Normaal nemen wij afscheid in stijl van Sint-Jozef: met een receptie voor alle medewerkers, een speech en wordt de dichte familie van de medewerker ook uitgenodigd. Corona strooit roet in het eten en we moesten een andere manier van afscheid nemen voorzien. Dus geen toeters en bellen, geen fanfare, geen rode loper en geen ballonnen voor Carine. We mogen haar zelfs niet kussen of knuffelen. Maar op de

afdeling waar Carine zich jarenlang dag in dag uit heeft ingezet, vieren we toch 'en petit comité' feest, inclusief mondknagers. Op deze manier laten we toch zien hoe graag we Carine bij ons hadden en hoezeer we haar gaan missen. Carine, 1000 maal dank voor alles en welkom in de club van de Jozefiënen (club van gepensioneerde medewerkers van Sint-Jozef). Officieel attest en badge volgt! Geniet van je welverdiend pensioen!

FANTASTISCH PENSOEN

je was voor ons allen
steeds een inspiratie
wij danken je oprecht
voor je prikkelend optimisme
en warme vriendelijkheid
we hebben van jou genoten
een fantastisch pensioen gewenst





Attenties voor zij die bleven zorgen

We hebben tijdens deze corona crisis heel wat attenties gekregen zowel om het lot van bewoners te verzachten als om het werk van de medewerkers te waarderen. Daarnaast waren ook heel wat giften van preventie materiaal voor de voorziening. Bewoners en medewerkers werden overweldigd met chocolade, de voorziening kreeg heel wat mondkapjes en alcoholgel en medewerkers kregen bloemen en pizzas. Er werden ook veel kaartjes en tekeningen geschonken. We hebben een aantal fotos van schenkingen verzameld als getuigenis van deze attenties. We willen daarmee ook onze dankbaarheid hiervoor betuigen.

Wat heeft naar aanleiding van de corona crisis de aandacht en waardering voor onze medewerkers weer doen opleven? Zorgen voor is een belangrijk aspect van een gemeenschap. Sommige groepen werden al dan niet bewust vergeten, waaronder ook de ouderen. Onze medewerkers bleven echter zorgen voor de ouderen terwijl anderen deze groep vergaten. Zodra de mensen dat doorhadden hebben ze deze professionele hulpverleners gesteund in woord en daad. Ook de ouderen kregen opnieuw de aandacht die ze verdienden. Ten slotte werden de voorzieningen geholpen zodat ze uiteindelijk toch de middelen kregen die ze nodig hadden om de ouderen te verzorgen.

We hebben een tijdje gedacht dat we zorg konden kopen. Toen bleek dat het geld op was, was er plots geen zorg meer genoeg. Sommige groepen vielen uit de boot. Ook de ouderen. Nu beseffen we allemaal dat zorg onbetaalbaar is. We kunnen niet alle zorg uitbesteden aan professionelen. Elke burger moet opnieuw zorg dragen voor iemand anders. Dat is de bijdrage dat we elk verschuldigd zijn aan de gemeenschap waarin we wonen. We kunnen niet blijven onze zogenaamde rechten opeisen, zonder ook onze plichten te vervullen. Zorgen voor is er een van. M.a.w. Samen zorgen voor elkaar: er is geen andere weg.





Bezoek zorgt voor een glimlach!

Het jaar 2020 is nog niet aan de helft maar we kunnen nu al zeggen dat we het nooit zullen vergeten. We zijn hard getroffen maar hebben met veel moed en uithoudingsvermogen teruggevochten.

Helaas waren er enkele bewoners die de strijd verloren hebben. Onze harten gaan uit naar alle getroffen families. Maar we mogen niet vergeten dat veel bewoners het "Corona-beestje" wel degelijk overwonnen hebben. Dit is te danken aan het harde werk van het personeel maar ook de harde opoffering die we van onze bewoners moesten vragen. Niet alleen moesten ze familie missen, sommigen moesten

ook hun vertrouwde kamer tijdelijk verlaten om verdere besmettingen te voorkomen.

Het was een hobbelige weg waar we nu hopelijk het einde van in zicht hebben. Want alle bewoners zijn ondertussen corona-vrij verklaard en mogen terug naar hun eigen kamer. Sinds 18 mei zijn zelfs bezoekers opnieuw welkom. Het zorgde alvast voor een welgekomen glimlach op vele gezichten.



Hoera! Juffrouw Valerie wordt 100!



Mevrouw werd geboren op 30/05/1920 in Wachtebeke. Haar vader Jan De Letter was landbouwer en had zijn eigen bedrijf. Haar moeder Maria De Moor was huisvrouw. Samen met haar twee zussen Irène en Elisabeth groeide ze op in Wachtebeke. Haar zus Irène was ook onderwijzeres en Elisabeth was overste in het klooster. Samen met haar zus Irène reisde juffrouw Valerie ooit naar het Heilige Land.

Valerie ging tijdens haar jeugd naar school in Wachtebeke. Ze studeerde daarna nog verder voor onderwijzeres. Tijdens haar studies zat ze in het pensionaat. In haar vrije tijd had ze weinig echte hobby's, later als volwassene ook niet. Ze was immers altijd bezig met 'het schoolgebeuren' zoals feesten organiseren of meehelpen,... Ze is ook niet veel op reis geweest. Naast de directe schoolomgeving is ze ook nog lang secretaresse geweest in de muziekschool, toen ze reeds op pensioen was. Ze zat ook in verschillende verenigingen zoals in het koor van de parochie; ze zong heel graag.

Daar heeft ze ook vriendinnen leren kennen, maar die zijn ondertussen al gestorven.

Valerie is leerkracht, directrice van een lagere school en directrice van het klooster in Wachtebeke geweest. Ze had onder andere een grote passie om kinderen dingen bij te leren en daarna de school te leiden.

Valerie heeft nooit iemand leren kennen of is nooit getrouwd geweest. Ze heeft geen kinderen. Ze is katholiek opgevoed thuis en heeft dit altijd in de praktijk verder gezet. Ze heeft ook altijd veel voor haar moeder gezorgd. Ze woonde samen met haar in hun ouderlijke huis.

Op 15 februari 2016 kwam juf. Valerie in ons woon- zorgcentrum in het Kort Verblijf. Ongeveer een maand later kwam ze vast bij ons wonen op de 2e verdieping. Ze kan zich nog steeds goed bezig houden met krant lezen, brieven of kaartjes schrijven en andere administratieve taken, alhoewel dit de laatste tijd toch verminderd is. Ze neemt ook zoveel mogelijk deel aan

de activiteiten in de namiddag, maar ook dit is nu – door de coronaperiode – niet meer van toepassing. Ze kwam elke namiddag eten in de leefgroep en daarna kuiste ze alle tafels af. Je ziet, nog steeds een bezige bij ... We hopen dat ze hier nog een tijdje mag blijven !!



Drie momentjes voor mijmeren en bidden in juni

Beste bewoners

Voor de maand juni bied ik je graag drie zondagse momenten aan om even bij te verwijlen:

1. Pinksteren
2. Vaderdag,
3. de aanvang van die heerlijke zomer

Stijn Van den Bossche

Verantwoordelijke christelijke identiteit, pastoraal en ethiek



7 juni: Pinksteren

De heilige Geest blijft de meest mysterieuze van die 'drie goddelijke Personen' Vader, Zoon en Geest. Hij is bovenal de Geest van bij-stand: Hij staat bij ons en Hij staat ons bij in ons leven. Wil je Hem echter zien, dan moet je kijken naar Jezus : in Hem wordt Gods Geest echt zichtbaar. Daarom voltooit Pinksteren ook Pasen. Wanneer de verrezen Heer Jezus ons zijn Geest geeft, kunnen wij waarachtig Kerkgemeenschap worden: lichaam van Christus en tempel van de Geest. We kunnen bidden met de aloude woorden van het Veni Creator Spiritus:

Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

Gij schenkt uw gaven zeventvoud,
O hand die God ten zegen houdt,
O taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.

Verlos ons als de vijand woedt,
geef ons de vrede weer voorgoed,
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
O Geest van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.

14 juni: Vaderdag

Het beeld van God als Vader van ons, zijn kinderen, is een van de oudste en meest voorkomende in de Bijbel. Ook Jezus zelf noemde God zijn Vader. In Jezus' moedertaal het Aramees klinkt dat 'abba', wat een vertrouwelijke aanspreking is van God, vergelijkbaar met ons 'papa'.

Op deze dag wil ik je uitnodigen tot dankbaar herinneren:

- Je kan aan je eigen vader terugdenken. Hoe herinner je je hem als kind, hoe was hij toen je al volwassen werd en hij oud was zoals jij nu? Misschien heb je ook minder mooie herinneringen... Weet dan dat God niet alleen is zoals een menselijke vader, maar ook heel anders, want God is de beste Vader die je je kan voorstellen. Daarover gaat het verhaal van de verloren zoon, dat eigenlijk het verhaal van de barmhartige Vader is...
- Vaders, je kan denken aan wie je zelf bent geweest als vader, voor je kinderen, God danken voor hen, voor wie jij voor hen mocht zijn, voor hun goede zorg nu voor hun oude vader. Maar ook hier: misschien is er ook pijn, en dan kan je God bidden om barmhartigheid en verzoening waar nodig.
- Moeders, jullie kunnen God danken voor je echtgenoot, of die nu nog in leven is of jou al voorgedaan naar de overzijde: gedenk hem als je liefdevolle partner, voor wie hij was in het gezin en in de opvoeding, in zijn werk waarmee hij het gezin onderhield... Vergeef hem zijn kleinheid, zoals God dat met ons allen doet.

Ik wens je een moment van dankbare inkeer.

21 juni: zomer!

Wij hebben al een mooi voorjaar achter de rug wat het weer betreft: in feite te droog voor de natuur, maar dat hoeft ons niet beletten van de zon te genieten. Dank God om zijn hele schepping die in bloei staat !

Wanneer Jezus verrijst, vergelijkt de Kerk dit graag met de opgaande zon, daarom zijn de kerken gewoonlijk naar het oosten toe gebouwd: de verrezen Heer tegemoet! En wist je dat we de advent, midden in de winterse duisternis, zingen over het eeuwig

leven als 'die grote zomer' die nooit voorbij zal gaan? In onze tijd twifelen nogal wat mensen aan het leven na de dood, maar je mag echt gelovig blijven vertrouwen, en de leer van de Kerk is in deze niet veranderd: het eeuwig leven bij God is als een eindeloze zomer met lange dagen zonder duisternis en een heerlijke zon!

Hopelijk regent het niet op 21 juni, anders kies je beter een andere dag voor deze derde mijmering...

Royal mail

*Beste Directeur, Directrice,
Beste bewoner,
Beste zorgverlener,*

Wij wensen u een boodschap van steun te geven in deze voor u zeer moeilijke periode.

Wij denken aan u, bewoners, die geen bezoek meer krijgen van uw familie en uw dierbaren. U voelt zich hierdoor heel eenzaam, maar wij dragen u in ons hart.

Onze gedachten gaan ook uit naar u, zorgverleners, die dag na dag het beste van zichzelf geven in een veeleisende job. Uw toewijding is van groot belang in deze bijzondere omstandigheden.

Wij zijn vol bewondering voor uw inzet, staan aan uw zijde en zijn ervan overtuigd dat wij samen deze moeilijke periode te boven zullen komen.

De Koning en de Koningin





Weetjes over deze maand: mei

De meimaand (bloeimaand of Mariamaand) heeft in veel tradities te maken met vruchtbaarheid, liefde & groei.

Niet voor niets luidt het spreekwoord : 'In mei leggen alle vogels een ei', met het ei als symbool van nieuw leven.

Weerspreuken maand mei

Avonddauw en zon in mei, hooi met karren op de wei.

Als het dondert in mei valt er dikwijls hagel bij.

WIST JE DAT...

- 1 MEI, de dag van de arbeid, een strijd was voor een werkdag van maar 8 uur?
- ze van in het jaar 890 strijden voor een 8-uren werkdag maar dit er pas door kwam in 1890?
- maar 67,6% van de Belgische bevolking tevreden is over zijn werk?
- in de meeste Europese landen de mensen thuis zijn op "de dag van de arbeid"? In ons buurland, Nederland, moeten ze wel gaan werken.
- ze op OLH Hemelvaart herdenken dat Jezus afscheid nam van zijn vrienden en definitief naar God ging?
- OLH Hemelvaart altijd op een donderdag valt en 40 dagen na Pasen?
- Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord 'pentekostè'? Dit betekend 50. Pinksteren valt dan ook altijd 50 dagen na Pasen.
- we op Pinksteren het ontstaan van de christelijke kerk vieren en de herdenking van de neerdaling van de Heilige Geest?
- we op 6 mei allemaal veel moeten lachen? Het is dan namelijk de dag van de lach.
- 12 mei de Internationale dag van de Verpleegkundige is?
- in 1944 op 8 mei een temperatuur is gemeten van -2,2°C en op 30 mei 34,2°C, Dat is maar liefst een verschil op 36°C.
- de zon gemiddeld 201 uur schijnt in de maand mei?



Lang geleden was er eens een oude zeug en die had drie biggetjes. En omdat ze niet genoeg had om hun te eten te geven, stuurde ze hen de wereld in om hun geluk te zoeken.

De eerste die wegging, ontmoette een man met een bos stro en zei tegen hem: "Alsjeblieft man, geef mij dat stro om er een huisje van te bouwen." Dat deed de man en het varkentje bouwde er een huisje van.

Niet lang daarna kwam er een wolf aanlopen die aan de deur klopte en zei: "Varkentje, varkentje, laat mij erin." Waarop het varkentje antwoordde: "Nee, daarin heb ik geen zin, je komt er niet in!" De wolf antwoordde daarop: "Dan blaas ik maar en dan proest ik maar, en zo blaas ik je huisje uit elkaar." En toen blies en proestte hij, blies het huisje uit elkaar en at het kleine varkentje op.

Het tweede varkentje kwam een man met een bos takken tegen en zei: "Alsjeblieft man, geef me die takken om er een huisje van te bouwen." Dat deed de man en het varkentje bouwde zijn huisje. Toen kwam de wolf eraan, die zei: "Varkentje, varkentje, laat mij erin."

"Nee, daarin heb ik geen zin, je komt er niet in."

"Dan blaas ik maar en dan proest ik maar, en zo blaas ik je huisje uit elkaar," antwoordde de wolf ook deze keer. En toen blies en proestte de wolf, en hij proestte en hij blies, en tenslotte blies hij het huisje omver en at het varkentje op.

Het derde varkentje kwam een man tegen met een vracht stenen en zei: "Alsjeblieft man, geef mij die stenen om er een huisje van te bouwen." De man gaf hem de stenen en het varkentje bouwde er zijn huisje mee. Toen kwam, net als bij de andere varkentjes, de wolf, die zei: "Varkentje, varkentje, laat mij erin."

"Nee, daarin heb ik geen zin, je komt er niet in."

"Dan blaas ik maar en dan proest ik maar, en zo blaas ik je huisje uit elkaar."

En de wolf blies en proestte, en blies en proestte, en hij proestte nog eens, maar hij kon het huisje niet omver krijgen. Toen hij merkte dat hij met al zijn blazen en proesten het huisje niet omver kon blazen, zei hij: "Varkentje, ik weet een mooi veldje met knollen."

"Waar?" vroeg het varkentje.

"In de tuin bij het huis van meneer Smit. En als je morgenochtend klaar bent, kom ik je afhalen en gaan we er samen een paar halen."

"Heel goed," zei het varkentje. "Ik zal klaar staan. Hoe laat wil je gaan?"

"O, om zes uur."

Het varkentje stond om vijf uur op en haalde de knollen vóór de wolf kwam. Die kwam om ongeveer zes uur en zei: "Varkentje, ben je klaar?" Het varkentje zei: "Klaar? Ik ben alweer terug en ik heb een mooie pot vol gehaald voor het eten." De wolf werd hier erg boos over, maar hij dacht dat hij het varkentje toch wel op de een of andere manier te pakken zou krijgen. Daarom zei hij: "Varkentje, ik weet een mooie appelboom te staan."

"Waar?" vroeg het varkentje.

"In het grote park," antwoordde de wolf, "en als je wilt, haal ik je morgen om vijf uur af om wat appels te gaan halen."

Het kleine varkentje nu repte zich de volgende morgen om vier uur het huis uit en hoopte terug te zijn voordat de wolf kwam. Maar hij moest nu verder lopen en ook nog in de boom klimmen. Zo kwam het dat hij de wolf aan zag komen toen hij net bezig was weer naar beneden te klimmen. En je kunt je voorstellen dat hij erg bang werd. Toen de wolf eraan kwam, zei hij: "Hé, varkentje, was je hier al vóór mij? En zijn het lekkere appeltjes?"

"Ja, erg lekker," zei het varkentje. "Ik zal er eentje omlaag gooien." En hij gooide hem zover weg dat, toen de wolf weg was om hem op te halen, het varkentje naar beneden sprong en hard naar huis liep.

De volgende dag kwam de wolf weer en zei tegen het varkentje: "Vanmiddag is er jaarmarkt in de stad. Ga je mee er naar toe?"

"O ja," zei het varkentje, "ik ga mee. Hoe laat sta jij klaar?"

"Om drie uur," zei de wolf.

Het varkentje ging zoals gewoonlijk eerder weg en kwam op de markt aan. Hij kocht een regenton, waarmee hij op weg naar huis was toen hij de wolf zag aankomen. Toen wist hij niet meer wat hij moest doen. Hij kroop in de regenton om zich te verbergen, maar toen begon de ton rond te draaien en rolde de heuvel af met het varkentje erin. Hierdoor werd de wolf zó bang, dat hij naar huis holde zonder naar de markt te gaan. Hij ging naar het huis van het varkentje en vertelde hem, hoe bang hij was geweest voor een groot rond ding dat langs hem heen de heuvel was afgerold.

Toen zei het varkentje: "Ha, ha, ik heb je bang gemaakt! Ik ben naar de jaarmarkt geweest en heb daar een regenton gekocht, en toen ik jou zag, ben ik erin gekropen en ermee de heuvel afgerold."

Toen werd de wolf toch zó vreselijk boos! Hij kondigde aan dat hij het varkentje op zou eten en door de schoorsteen zou komen om hem te pakken. Toen het varkentje begreep wat de wolf van plan was, hing hij een pot vol water op en stak er een groot vuur onder aan. En net toen de wolf door de schoorsteen kwam, nam hij het deksel van de pot en de wolf viel erin. Toen deed het varkentje ogenblikkelijk het deksel er weer op, kookte de wolf en at hem op als avondeten. En hij leefde nog lang en gelukkig in zijn stenen huisje.

Kruiswoordraadsel

HORIZONTAAL

- 1** carrièrejager
7 naarling
8 salonheld
10 id est
11 de onbekende
13 vlaskam
15 soort slang
16 vreemde munt
18 anno christi
20 pl. in Italië
22 per dag
23 koren
24 land in Azië
25 tennisterm
27 dik
29 per expresse
30 woudrund
32 telegraaf restant
34 politieke partij
36 kleintje
38 Europese hoofdstad
40 voorzetsel
41 laagfrequent
42 ontvangstbewijs
44 telwoord
45 Amerikaanse veeboer



VERTICAAL

- 1** accuraat **2** deel v.e. trap **3** zangnoot **4** bladzijde **5** afloop **6** wielervedstrijd
9 gaarne **12** pl. in Noord-Brabant **14** pl. in Frankrijk **15** tegen **17** boom **19**
 kwelling **20** pl. in Gelderland **21** wijnmaat **22** houten paaltje **25** speeksel **26**
 bezit **27** leidsman **28** oogvocht **31** proces-verbaal **33** sportman **35** gewijde
 gave **37** oorspronkelijk bewoner van Peru **39** brandstof **43** United Nations **44**
 van het.



Moppenhoekje

Een vader loopt met zijn zoontje langs bessenstruiken.

Zegt de jongen : "Papa, wat groeit er aan die struiken?"

Zegt de vader: "Dat zijn blauwe bessen."

Zegt de jongen: "Maar de bessen zijn rood."

Zegt de vader: "Dat komt omdat ze nog groen zijn."

Er loopt een Belg door een weiland, waar wat koeien grazen. "Boe" loeit er een. Zegt die Belg: "Ik schrik heus niet hoor, want ik had je allang gezien!"

In de dierenartskliniek.

Klant: dokter, mijn hond gaat altijd als er een bel gaat in de hoek zitten.

Dokter: tsja, dat doen Boxers he...

Charlotte ging met haar moeder ganzenbord spelen. Charlotte pakt de dobbel steen en gooit hem keihard tegen het plafond. Moeder zegt: "Maar waarom doe je dat?" Zegt charlotte: "Wie het hoogst gooit mag beginnen."

2 bananen zijn aan het graven.

Zegt de ene tegen de andere:

"Ik stop want mijn rug wordt krom!"

Wat past niet in het rijtje?

Deze maand gaan we op zoek naar de vreemde eend in de bijt. In onderstaande woordenrijen staat telkens 1 woord dat eigenlijk niet in het rijtje past. Trek een cirkel rond dit woord.

1. mes- vork- schaar- lepel
2. haring-tonijn-konijn-kabeljauw
3. peterselie-wortel-zout-peper
4. koffie-bier-sherry-wijn
- 5 . sla-spinazie-andijvie-sperziebonen
6. cake-taart-gebak-brood
7. kaas-ei-boter-kwark
8. thee-choco-confituur-hagelslag
9. peer-aardappel-appel-pruim
10. wortel-bloemkool-kers-tomaat
11. België- Nederland- Brussel- Italië



Bron: WZC Sint-Franciscus
Oplossing: Schaar- konijn- wortel- koffie- sperziebonen- brood- ei- thee-aardappel- kers- Brussel

Woordzoeker

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze door. De overblijvende letters vormen de oplossing.



AAGJE	OPWACHTEN
BREED	PASTORIE
EINDE	PORTAAL
ENGEL	RANDGEMEENTE
FACET	REVUE
GAPEN	START
GOLIATHKEVER	TANGA
KATVIS	TARBOT
MAHONIE	TENEUR
NATJE	TEUGEL
NEGENTIG	UTRECHT
OCTAAF	VOUWEN
OFFSET	ZEGGE
ONDENKBAAR	



Ra ra ra, raadsels!

Het begint met een t, zit vol met t en het eindigt op een t.

Een thepot

Wat gaat omhoog als de regen naar beneden komt?

Een paraplu

Welk ijs kan niet smelten?

Een rad ijs

Ik ben groot als ik jong ben, maar ik ben klein als ik oud ben. Wat ben ik?

Een kaars

Wat leeft onder de grond en heeft nooit hoofdpijn?

Een paracetamolke

Quiz

Omcirkel bij elke vraag het juiste antwoord. De letters die je omcirkelt, vormen een woord.

1. Wie heeft de telefoon uitgevonden?

- B. Graham Bell
- Z. Samuel Morse
- K. Thomas Edison

2. Wie werd verliefd op zijn eigen spiegelbeeld?

- M. Oedipus
- L. Narcissus
- A. Icarus

3. Wie zong samen met zijn dochter 'these boots are made for walking'?

- A. Bing Crosby
- C. Dean Martin
- O. Frank Sinatra

4. Welk sterrenbeeld ben je als je jarig bent op 28 maart?

- E. Ram
- R. Weegschaal
- I. Tweeling

5. Wie schreef 'Alleen op de wereld'?

- Q. Emile Zola
- E. Paul van Ostaijen
- M. Hector Malot

6. Hoe heet een vrouw die goed hoog kan zingen?

- S. Een tenor
- E. Een sopraan
- L. Een alt

7. Wat is een ander woord voor lente?

- T. Voorjaar
- E. Najaar
- U. Natijd

8. Hoe heet het jong van een paard?

- O. Een lam
- J. Een veulen
- Z. Een big

9. Welk dier wordt ook wel de koning der dieren genoemd?

- E. Leeuw
- Z. Olifant
- P. Tijger

10. Welke bloem is een symbool van de liefde?

- S. Een roos
- T. Een lelie
- N. Een tulp



Oplossing vorige quiz: KAARTLEZEN
Oplossing van deze quiz: BLOEMETJES



Brugge is oltyd schône

Brugge is schône, 's nuchtens vroeg,
 Os d'n dauw over de reitjes hangt,
 En 't toptje van de torren,
 't Eèste zunnestroltje vangt,
 'n Stroltje die ton ofzakt,
 ip 't koude vule grysd van torren en van gevels.
 't Groen van bomen, 't rôod van daken, 't bruun
 van gevels,
 Van an de Mart toe an de Loane,
 Brugge is oltyd schône.

Brugge is schône overdag,
 Os moeder zonne met 'n lach,
 Ol de koleuren die d'r zyn,
 Schôn' in de vèrve zet.
 Omkaderd en getoid mè klankstjes van d'n
 beioard.
 Lik 'n palet...
 Of woare yder beeld in kleur en klanke
 vastegezet,
 Het woar' 'n kroane,
 Van Brugge, Brugge is oltyd schône.

Brugge is schône snavens,
 Os de mantel van ruste wordt geleid,
 Over de gevels en kantelen,
 Zuust lik 'n soazze zocht' en goed, die hèèl de
 stad bedekt.
 Ol d'huuzn en de torren en de menschen,
 En vrede briengt... En stilte...
 Da' zelfs 'n veugel nie' mi zingt,
 In hoog' of lége tōnen...
 Brugge is oltyd schône.

Brugge is schône in de nacht,
 In peis en vree en ruste,
 't Is zuuste lik ofdat 'n fee,
 De stad goen avond kuste,
 En met eur staf 'n tikstje gaf, die grōot en klèèn
 dei zwygn,
 En stille brocht...
 Da' j niet mè hōort en niet mè ziet,
 In stroate noch in loane...
 Brugge... Brugge is oltyd schône.

Willy Lustenhouwer



Mandala

Mandala kleurplaten zorgen voor ontspanning en rust en brengen plezier aan jong en oud. Ze helpen ons om te focussen. Laat je helemaal gaan en kleur ze in met potloden of stiften.

